

*Griezelige
spreekwoorden*



BIJ NACHT EN ONTIJ

ZO LELIJK ALS DE NACHT

ALS DE DOOD VOOR IETS ZIJN

BLOED AAN DE HANDEN HEBBEN

DAT IS EEN RIB UIT MIJN LIJF

HET HART OP DE TONG DRAGEN

EEN DONDRSLAG BIJ HELDERE HEMEL.
